



Kleuterschool Laleaua

De inschrijving voor het schooljaar 2010-2011 leverde ons maar liefst 45 kinderen op. En nu maar hopen dat ze toch niet allemaal komen! En dat deden ze ook niet. Zo'n 38 kinderen kwamen vanaf de eerste schooldag opdagen, met zo'n 30 kinderen als een dag-gemiddelde. Geen klagen dus...

Nee, niet op de kinderen maar, misschien op de verdwenen meester. Het leek allemaal heel mooi te gaan, maar toen we een telefoontje waagden aan de kleutermee-ster bleek hij niet thuis. Hij gaf via zijn ouders te kennen niet weer terug te komen! Daar sta je dan op de eerste dag met 30 kinderen en 1 juf..... Voor een paar dagen werd ik de meester. Vermoeiend maar leuk. Toch een hele opluchting dat Jorine en Bram snel terug kwamen uit Nederland. Jorine nam het snel over. Jorine

werd later nog geholpen door Linda. Wie Linda is? Daar kom ik straks op terug.

Op moment van schrijven hebben we gelukkig een nieuwe "juf" gevonden in de persoon van Mihaela Stoica. Twee weken lang heeft onze oproep over de plaatselijke radio gegalmd. Mihaela was de eerste die reageerde, maar ik gaf haar weinig kans, omdat zij geen bevoegde juf was. Ze liep desondanks de eerste ochtend mee en verraste ons op de manier waarop ze met de kinderen omging. De onderwijsinspectie wist van ons probleem en heeft geprobeerd geschikte kandidaten te vinden, echter te vergeefs. Het vervelende is dat veel eventuele kandidaten al ergens anders hun heil hebben gevonden of vertrokken zijn naar het buitenland. We zijn natuurlijk aardig aan de late kant. Als Andrei nu direct had

gezegd dat hij niet weer terug zou komen... Na twee weken en nog een andere kandidaat, hebben we uiteindelijk toch Mihaela aangesteld als "inval"-juf. Het zal een contract worden voor een jaar en volgend schooljaar zullen we er tijdig bij moeten zijn. De onderwijsinspectie is hiermee akkoord gegaan.

De lokalen van de kleuterschool zijn op de kop gezet en zijn nu ingedeeld in verschillende hoeken; een bouwhoek (blokken, lego, autootjes), een keukenhoek (keukentje, poppen), een puzzelhoek en dan blijft er nog wat ruimte voor een kringgesprek met de kinderen. De kinderen moesten even wat wennen aan deze opzet, maar nu vinden ze het geweldig.

Vanwege het prachtige weer konden ze tot eind oktober nog heerlijk genieten van de speeltuin.

Studieprogramma Meditas

De voorbereidingen zijn in volle gang, maar werden gedwarsboomd door een rattenfamilie die flink huishield in de kelder. Het heeft ons zeker een week gekost om ze allen te pakken te krijgen en de boel weer wat op orde te krijgen. Helaas werd veel kleding vernield en moest verbrand worden en al het andere moest gewassen worden. In elk geval staat de kelder er nu weer spik en span bij.

De lagere school waarmee wij al jaren samenwerken heeft een nieuwe directrice gekregen. En dat ziet er na de eerste kennismaking veelbelovend uit. Het is jonge directrice die openstaat voor nieuwe dingen en die, voor zover ik daar wat van zeggen kan,

haar mannetje staat.

De school heeft een project ingediend voor een drietal educatieve programma's: second chance (tweede kans), after school (na school) en alfabetiseringsprogramma voor volwassenen.

Wat betreft het after school programma komen wij in beeld, want dat gaan we gezamenlijk invullen. Het voordeel is dat we nu een aantal leraren kunnen betalen voor hun inzet en daarmee kunnen we het programma meer invulling geven. De details staan nu nog niet vast, maar komende week gaan we om de tafel zitten.

Uiteraard zijn Bram en Jorine ook weer van de partij. Zeker

voor de eerstvolgende periode worden wij extra ondersteund door Jorrit en Linda, beide van de Carefoundation uit Rotterdam. Wat Jorrit en Linda's plannen zijn, daar ga ik jullie straks iets meer over vertellen.

Voor het studieprogramma gaan we nog een lokaal op orde maken, zodat we uitkomen op 5 lokalen en daarmee hebben we maximum bereikt. We verwachten voor dit jaar zo'n 40 serieuze deelnemers, hoewel het er bij aanvang 58 zullen zijn. We werken met 9 verschillende groepen, ieder op zijn eigen niveau.

De testen zijn gemaakt, de groepen ingedeeld, het lesrooster vastgesteld; we zijn er klaar voor!

In dit nummer:

Afscheid en welkom	2
Hilda de Wit	2
Carefoundation	2
Persoonlijk Henk: Anica	3
Persoonlijk Henk: Marin	3
Persoonlijk Henk	3
Een nieuw seizoen	4
Werkgroepactiviteiten	4



Aurora staat hier links op de foto



Hilda als clown.



Afscheid en Welkom

We moesten al eerder dit jaar onverwachts afscheid nemen van onze kleutermeester Andrei, maar nu moeten we ook afscheid nemen van Aurora. Niet onverwachts, we konden het aan zien komen. Naarmate haar buik dikker werd, kwam het afscheidsmoment naderbij. En nu is het zover gekomen, na zeven jaar trouwe dienst gaat zij ons verlaten. Voorgoed? Dat durven we nog niet te zeggen, maar er zit een grote kans in dat zij ook Tarnaveni gaat verlaten.

Het viel ons allemaal zwaar. Iedereen die Aurora kent weet dat zij altijd op de achtergrond staat, maar alles precies in de

gaten houdt. Ze weet precies wat je graag lust en houdt daar dan ook altijd rekening mee.

Op papier was Aurora facilitair medewerkster, maar in de praktijk kwam veel op haar schouders terecht.

We mochten snel een opvolger vinden in de persoon van Antonela. Zij komt uit de straat Randunelelor en dat is toch ook een mooi gegeven. De eerste dag is al achter de rug en ze had het echt naar haar zin. Zoals het zich laat aanzien gaat dit een leuke samenwerking worden. Afgelopen zondag kwamen we erachter dat haar man diaken is in de kerk

van de straat. Daarmee zijn dan ook nog eens de banden met deze kerk wat verder aangetrokken. We hopen snel een fotootje van haar te laten zien.

Hilda de Wit - Schoemaker

En daar stond ze dan zomaar weer voor de klas verkleed als echte clown, Hilda. De oudere kinderen kennen haar nog wel en omhelsden haar meteen. Da's lang geleden! Ja, vijf jaar geleden was Hilda nog met haar man Leon naar Tarnaveni geweest, samen met de groep uit Veenendaal. Ook nu was ze met Leon, maar ook met haar twee dochtertjes Kristel en Marion. Die vermaakten zich best op de kleuterschool en in de speeltuin. Ook een bezoek aan de straat bracht veel herinneringen boven, zowel bij Hilda als bij de bewoners. Er

werd veel omhelst en bewonderd. Trots lieten sommigen Hilda zien dat de dakplaten, 10 geleden gegeven, nog steeds hun dienst deden.

Ja, het was een grote verandering voor Hilda. De kleuterschool had een metamorfose ondergaan, maar ook in de straat waren veel dingen veranderd. Over het algemeen stonden de huisjes er nu wat beter bij, maar wat haar het meest opviel was hoe de wijk gegroeid was. En daar stond nu de kerk midden in de straat.

Het werd voor Leon en Hilda een mooi bezoek, waarin ze konden meedraaien en meekijken met de kleuterschool en met het studieprogramma Meditas. Het was toch wel een hele happening elke dag zo'n 70 kids over de vloer. Na een gezellige week was het afscheid nemen, maar zeker met de intentie weer te komen.

Carefoundation

Ik heb er al eerder over geschreven, maar nu is het dan zover; de samenwerking tussen de Carefoundation uit Rotterdam en ons heeft gestalte gekregen in de personen Linda Pieffers en Jorrit de Lange, die ons meehelpen met het ondersteunen van de roma gemeenschap in de straat

Randunelelor. Zij zullen eerst mede actief zijn in ons studieprogramma Meditas en op termijn zullen zij verdere invulling geven aan een meer sociaal programma in de straat zelf. Hun werkplek zal dan worden ondergebracht in de door hun gefinancierde kerkje in de straat Randunele-

lor. In eerste instantie wordt gedacht aan een moeder-kind programma en daar aan gekoppeld een gezinsondersteunend programma.

Wij zijn erg blij met deze ontwikkeling, omdat het ons in staat stelt met meer mensen deze wijk te bewerken.



Persoonlijk Henk: Anica

Het valt mij zwaar jullie te moeten meedelen dat Anica, het meisje waar Hilda en ik zo'n 14 maanden voor gezorgd hebben, op 20 jarige leeftijd is overleden. Ik moet jullie bekennen al een jaar lang haar niet bezocht te hebben. De laatste keer was ze niet in goede doen. Daar heb ik melding van gemaakt bij de directie van de kinderbescherming. Echter haar ziekte tastte haar hersenfuncties dusdanig aan dat ze op den duur niks meer registreerden. Haar lichaam reageerde al nauwelijks meer op voedsel en evenmin op

medicijnen. Ze is uiteindelijk gestorven aan een verkoudheid met koorts, die niet omhoog wilde. Ze mag zich nu veilig weten bij Jezus. We hebben haar met onze bus uit Brancovanesti gehaald. Een raar idee om met een kind in een kist in je auto te rijden, maar het was het laatste wat ik voor haar kon doen. Haar grafje ligt op de begraafplaats schuin achter mijn tuin.

Persoonlijk Henk: Marin

Marin heeft zijn studie Internationale betrekkingen en Europese studies met zeer goed gevolg mogen afsluiten. Hij had reeds een baan bij de plaatselijke overheid als consultant voor de Roma problematiek, een baan die via Europese gelden door een Roma organisatie zou worden betaald. Echter na 7 maanden pro deo te hebben gewerkt heeft Marin besloten zijn baan te laten voor wat het is en zijn

masters te gaan doen op de universiteit van Cluj Napoca. Hij zit daar nu op de campus. Door een goed resultaat te halen op zijn toelatingsexamen hoeft hij dit eerste jaar niet te betalen. Doordat hij pleegkind is (bij studie tot z'n 26 jaar) kreeg hij daarnaast nog gratis plek op de campus. De Heere zij gedankt daarvoor!

Persoonlijk Henk

Het is weer even wat wennen nu je grotendeels weer alleen woont, maar ik mag me verheugen met vrienden om me heen. Het team is uitgebreid, het werk toegenomen, dus vervelen zal ik me zeker niet! Het is weer een begin van een nieuwe periode, een nieuwe uitdaging. In het vertrouwen dat ook nu God vooruit gaat, zal ik mijn best doen Hem te volgen.

Het ziet ernaar uit dat binnen afzienbare tijd de kerk in de Randunelelorstraat zijn voltooiing krijgt en dan begint een nieuwe fase. Hopelijk, met

ondersteuning van uw gebed, mogen daar vele Roma's tot inkeer komen en hun leven toewijden aan onze Heer Jezus Christus. En mag juist op die manier de situatie in deze straat een ommekeer krijgen te goede. In dat vertrouwen werken wij verder en hopen wij van ganser harte dat jullie ons werk blijven ondersteunen.

Wees gezegend en wees tot een zegen!

Henk



Een nieuw seizoen

Een nieuw seizoen, met ook een nieuwe voorzitter.

Voor veel mensen ben ik een bekende. Maar voor de gene die mij niet kennen zal ik me even voor stellen. Ben Nini Zantinge 61 jaar, woon in Stadskanaal al bijna 40 jaar.

Sinds 2009 ben ik met de vut gegaan. Heb vele jaren als kraamverzorgende gewerkt en voel me erg betrokken met kinderen. Vandaar ook dat ik dit wel zie als een uitdaging om op deze manier betrokken te zijn bij het werken (indirect) met Romakinderen. Helemaal nu het werk onder de Roma's wordt uitgebreid met een ouder-kind programma en met een gezinsondersteunend programma.

Ook als bestuur van Laleaua zijn we met frisse moed het seizoen in gegaan. Maar ook wij merken dat het steeds weer een enorme taak voor ons is om het prachtige werk van Henk ook goed financieel op de rails te houden. De gelden van donaties lopen wat terug, en wij zijn toch gebaat bij een vaste geldstroom omdat we dat meenemen in onze

jaarlijkse begroting van 29.000 euro. Wij als stichting ondernemen allerlei acties om zo onze inkomsten op peil te houden. Daarom zijn we begonnen om kerken in de classis te vragen voor een jaarlijks diaconale gift en willen we voorlichting gaan geven om zo nieuwe sponsoren te werven. Dus er wordt achter de schermen druk gewerkt.

We hopen dat u onze nieuwe website regelmatig bezoekt. Daar hopen we binnenkort ook de nieuwsbrief aan te koppelen zodat u op de hoogte blijft met het nieuws vanuit Roemenië, dus het is de moeite waard om er regelmatig even op te kijken.

Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen, meldt u dan nu aan via www.laleaua.nl

In Roemenië is ook het nieuwe schooljaar begonnen voor Henk en zijn medewerkers, na een moeilijke start van een meester die niet kwam opdagen, en ratten in de kelder die daar de boel

onveilig maakten, heeft Henk toch voor ons weer veel nieuws op papier gezet, de school die groeit dat is een zegen waarvoor we erg dankbaar zijn, maar we hopen van harte dat u het werk van Henk blijft steunen zowel financieel als met uw gebed.

Een woord van dank voor al die sponsoren die vanaf het begin het werk van Henk hebben ondersteund en we hopen dat u dat nog vele jaren zal blijven doen.

Nini Zantinge

Werkgroepactiviteiten

We zijn druk bezig om de jaarlijkse oliebollenactie op te zetten. Dit jaar worden de oliebollen ingekocht bij de echte warme bakker, Meinds uit Onstwedde.

U kunt ze bestellen, door een bestelbon in te vullen in de GKV te Stadskanaal. Doos staat achterin de kerk, of telefonisch via Jeanine de Vries tel: 0599-659415 graag na 19.00 uur

In het voorjaar van 2010 gaan we een lentefair organiseren. Hoe en wat? Houdt u de website en de nieuwsbrief in de gaten.

In Oktober hebben we een verkoopactie gehouden op de jaarmarkt in Dwingeloo, en op de woon en leef beurs in Stadskanaal. Dit leverde 400 euro op.

In mei hebben we een kaartenactie gehouden. De kinderen van de Piet Prins school in Stadskanaal hebben hun eigen kaartje gemaakt, en deze verkocht. Dit leverde ons 750 euro op.